



Veckobrev v. 35

Hej!

Äntligen några ord från mig. Ett varmt välkommen tillbaka efter ett förhoppningsvis avkopplande sommarlov! Tiden går så snabbt och nu har vi redan börjat andra veckan på den här terminen! Den här gången få ni alla en kopierat veckobrevet att tar hem men i framtiden kommer jag att bara ladda upp veckobrevet på internet. Om ni inte har en internettillgång så säg gärna till mig och så kan jag skriva ut veckobrevet för de som behöver det.

Den här veckan var fantastisk! Jag känner ju era barn från Fritids men att vara deras lärare är helt underbart. De är makalösa och ni kan verkligen vara jätttestolta över dem. Det är inte så lätt att hitta sin roll i så en heterogen grupp men de klarar det med bravur.

Mycket hände den här veckan. Treorna åkte till Hogelby att lär sig om forntiden medan vi andra gick till en park vid Slagst Strand och lekte och gjorde utematte istället. Vi använde våra faddersystem, gjorde mycket Matte och vi lärte oss om Freinet och varför vi heter Freinetskolan Kastanjen. Dessutom pratade vi om reglerna och vad man FÅR göra i skolan så att alla känner sig trygga och glada.

Titta gärna i hallen och se själva vad vi mer har gjort!

Vi önska er en underbar helg med allt vad det innebär!
Maria Elena, Shkelzen och Barbara

LÄXOR TILL V.36

ONSDAG:
Matteläxa åk 1, 2 och 3

TORSDAG:
Läs- och Skrivläxa åk 1, 2 och 3

FREDAG:
Engelska läxa åk 3

Veckan 36 i kort:

Måndag:

Tisdag:
Föräldramöte kl. 18 -20

Onsdag:
Sy - och träslöjden börjar åk 3

Torsdag:

Fredag:

Övrigt: