



Veckobrev v. 39

Hej!

Vad tiden går fort! Vi jobbade mycket i klassen och började få in lite mer "eget arbete". Det betyder till exempel att de får välja själva om de vill börjar skoldagen med matte eller med svenska. Fördelen med detta är att man kan utgå mycket mer från barnens behov och individualisera skolarbetet. De kan arbeta i sin egen takt och på den niva där de befinner sig. Det krävs mycket från båda elever och lärara för att det funkar bra men det är ett bra sätt!

På onsdag hade vi lärarjakt! Det funkade jättebra och alla elever tyckte det var roligt! Jag gömde mig kanske lite för svårt eftersom bara tre örnar hittade mig men Shkelzen blev hittat lite oftare. Vilken tur!

Klassråd, ett viktigt moment i freinetpedagogik, funkar också jättebra. Det är viktigt att elever deltar i skolans verksamhet. Det finns mycket eleverna vill förändra och de hitta på bra förslag om hur vi kan göra det! Kom gärna och titta i vårt protokoll!

Idag åkte vi till Historiska Museet. Guiden var otrolig kunnig och skicklig på att fånga elevens intresse. Jag var så stolt över alla örnarna. De fick mycket beröm över att de kunde så mycket och var så intresserade av visningen. Vilket var bra att höra eftersom vi bestämde på klassråd att åka till Naturhistoriska Museet nästa gången. Vi vill lära oss mer om Dinosaurier - så klart!

Nästa vecka är en kort vecka. Kom ihåg att skolan stänger kl. 15 på onsdag och är stängd torsdag och fredag.

Vi önskar er en underbar helg! Maria Elena, Shkelzen och Barbara

LÄXOR TILL V.40

ONSDAG:
Matteläxa åk 1, 2 och 3

TORSDAG:

FREDAG:

Veckan 40 i korthet:

Måndag:
Föräldrarföreningenårsmöte
kl. 19

Tisdag:

Onsdag:
Skolan stänger kl. 15

Torsdag:
Skolan stängd!

Fredag:
Skolan stängd!

Övrigt:

Städdag Lördag 10/10