



Veckobrev v. 37

Hej!

Den här veckan har varit ganska lugn men mycket har hänt vad gäller klassens sammanhållning. Vi pratade mycket om hur viktigt det är att man tar hand om varandra. De kom själva fram med idén att skaffa en burk som man kan fylla bönor i. Bönor kommer barnen få av mig när de gör en bra sak (t.ex. hjälper en klasskamrat, frågar en klasskamrat om hon/han vill vara med under rasten etc.), de lägger bönan i burken och när burken är fylld får de olika belöningar. Kom gärna in och titta på burken.

Men det var också andra roliga saker som hände den här veckan. I måndags åkte treorna till Hogslaby, i musiken lärde vi oss en ny vikingarsång, vi hade stormöte, idrott, utematte för att fördjupa kunskapen om positionssystemet, vi började läsa "Rasmus på luffen" av Astrid Lindgren och verkstäderna började äntligen på riktig och i torsdags hade vi Ö-kamp.

Vädret på Ö-kampen var toppen och stämningen i alla lag var magnifik. Vi såg så många glada ansikten den här dagen! Den här traditionen är verkligen något speciellt på Kastanjen!

En annan skön sak vill jag jättegärna dela med er. Vår fjärilslarv har blivit en puppa. Puppen sover nu in vårt klassrum hela vintern och förhoppningsvis är det inte för varmt så puppan kan bli en fjäril när våren börjar. Vad spännande!

Vi önskar er en underbar helg! Maria Elena, Shkelzen och Barbara

LÄXOR TILL V.38

ONSDAG:
Matteläxa åk 1, 2 och 3

TORSDAG:
Läs- och Skrivläxa åk 1, 2 och 3 (OBS! Läxan är från V. 36)

FREDAG:
Engelskläxa åk 3

Veckan 38 i kort:

Måndag:

Tisdag:
Freinetföreläsning kl. 18

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Övrigt:
Skolan är stängd 1-2/10