



Veckobrev v. 35

Hej!

Det känns som att vi börjar komma in i rutinerna och gemenskapen i klassen börjar att funka fantastiskt! I måndags gick det jättebra med Ebru som klasslärare. De jobbade med läsförståelse innan Shkelzen hade idrott med dem. Skicka gärna en handduk med barnen, så de som vill, kan duscha/tvätta sig efteråt.

I onsdags började treorna med sy - och träslöjd och det verkar som att de tyckte mycket om det. Härligt vilket engagemang våra Örnar har! Pontus, som ska ha träslöjd var inte här, så Shkelzen hoppade in och tog träslöjd gruppen till skogen.

Matte- och läsgruppen började i onsdags och torsdags men de fick inga läxor än.

I fredags åkte treorna till Hogslaby. Jag har inte pratat med dem men det verkar som om Hogslaby blev en succé. OBS! Måndag 11/9 kommer de åka igen. Den här gången en heldag! Samlingen är kl. 8:00 vid Kastanjenträdet och de ska vara tillbaka vid kl. 16:00. Ingen matsäck, bara någonting att dricka och en frukt om de vill!

Ettorna och tvåorna gjorde ett experiment om vattentryck. De lärde sig formulera en "hypotes" (det är grekiska för "klok gissning"). Fråga gärna ditt barn vad "hypotes" betyder och låt barnet återberätta vårt experiment.

På fredag är det Ö-kamp vid Slagstabadet. Eleverna behöver ingen matsäck men en låda med bestick, någonting att dricka och en frukt. En låda behöver de för att skolan kommer att dela ut mat vid lunchtid. Ö-kampen brukar vara jätterolig, så hoppas att vädret är bra!

LÄXOR TILL V.36

ONSDAG:

-

TORSDAG:

-

FREDAG:

-

Veckan 36 i kort:

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Verkstad börjar OBS! Skolan slutar 14:20

Torsdag:

Fredag:

Ö-kampen

Övrigt:

11/9 Hogslaby heldag (åk3)

12/9 Föräldramöte

Ha en underbar helg! Nataly och Barbara